



For more information, please contact
Jikiden Reiki Kenkyukai

Jikiden Healing Center Kyoto
c/o Shinyudo Co.
92 Aburanokoji Niishi-iru Ayanokoji Shimogyo-ku
Kyoto, Japan 600-8478
Phone (English service is not available) 075-343-0101
Fax 075-343-0064
e-mail: office@jikiden-reiki.com

If you hope to contact us in English,
please send an e-mail to us
(Please give a title to your e-mail
message as "Jikiden Reiki inquiry")

Jikiden Healing Center Tokyo
8-3-5 Haramachida machida
Tokyo, Japan 194-0013

Website in Japan
<http://www.jikiden-reiki.com> (Japanese)
Voor meer informatie, neem contact op met het Jikiden Reiki Instituut

**Wilt u meer informatie over Jikiden Reiki
zie www.Reiki-opleidingen.nl
Jaap Pol Shihan Reiki leraar
Alkesingel 2
7927 AT Alteveer de Wolden
Tel 06 54 668 225**

JIKIDEN REIKI

直傳靈氣

Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho
"Usui Reiki Behandel Methode voor
verbetering van lichaam en geest"

Reiki, vanaf de oorsprong...

JIKIDEN REIKI KENKYUKAI
直傳靈氣研究会

● Wat is Reiki?

De oorspronkelijke benaming hiervoor is 'Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho' oftewel de 'Usui Reiki Behandel Methode voor verbetering van lichaam en geest'. Reiki is een niet religie gebonden behandelmethod, gesticht en ontwikkeld door Mikao Usui (1865-1926). Volgens de overlevering waren er voor de tweede wereldoorlog meer dan een miljoen Reiki behandelaars in Japan. Na de oorlog, in het proces van modernisering die het land doormaakte, leek Reiki totaal verdwenen. Niettemin heeft Reiki zich verspreid tot in het Westen en sinds de jaren '90 van de vorige eeuw heeft Reiki geleidelijk aan weer aan populariteit gewonnen in Japan.

Dr. Chujiro Hayashi, één van Usui's vooraanstaande studenten, heeft bijgedragen aan de verspreiding van Reiki naar het Westen door zijn studente in Hawaï. Dr. Hayashi heeft Reiki ook aan talloze studenten in Japan geleerd. Eén van hen was mw. Chiyoko Yamaguchi. Zij leerde Reiki rechtstreeks van dr. Hayashi eind jaren '30 van de vorige eeuw en heeft het haar hele leven beoefend. Eind jaren '90 begon haar zoon, Tadao Yamaguchi, Reiki seminars te geven, gebaseerd op het voorbeeld van de Reiki seminars van dr. Hayashi, waaraan zijn moeder Chiyoko 70 jaar geleden aan deelgenomen had. Tadao Yamaguchi doet zijn uiterste best om deze behandelmethod, deze grote erfenis, door te geven aan diegenen die het willen leren.

Reiki is een vorm van healing door energie. Het werkt op het fysieke en psychische niveau van het lichaam door het zelfherstellend vermogen dat de mens van nature bezit, te reactiveren.

Een Reiki behandeling wordt door een behandelaar gegeven die Reiki energie ontvangt vanuit het universum/de kosmos. Door eenvoudig de handen neer te leggen op het lichaam van de ontvanger geeft de behandelaar de energie door.

Reiki is heilzaam voor mensen met een slechte gezondheid om deze te helpen verbeteren, maar ook voor gezonde mensen om die goede gezondheid te behouden.

Wie kan Reiki behandelaar worden?

Iedereen. Elk mens heeft het vermogen om energie te geven en te ontvangen vanuit de kosmos. Deze helende gave/vaardigheid is echter of vergeten, of ongebruikt. Om deze geweldige, helende energie weer te ervaren is het van belang dat je de vaardigheid om jezelf af te stemmen op de kosmos weer reactiveert.

Doelen van het Jikiden Reiki Instituut

1. Boeken publiceren over de ervaringen die mensen met Jikiden Reiki hebben en die de doeltreffendheid van Jikiden Reiki weergeven.
2. Mensen in staat stellen om Reiki te gebruiken als aanvulling op de reguliere medische zorg.
3. Artsen, verpleegkundigen en andere medische beroepsgroepen informeren over de doeltreffendheid van Jikiden Reiki, opdat Reiki toegepast gaat worden in samenwerking met de reguliere westerse geneeskunde in de medische zorg.
4. Het introduceren van Jikiden Reiki als methode van medische zorg in het gezin. Dit zou bijdragen aan het beëindigen van de dagelijkse afhankelijkheid van allopatische (medicijnen die een kwaal tegenwerken) en reguliere medicijnen.

Het uiteindelijke doel is tweeledig. Ten eerste worden mensen gezonder zodra hun lichaam zich herinnert hoe zichzelf te herstellen zonder chemische 'toedieningen' van buitenaf.

Ten tweede zal er een belangrijke afname zijn van de hoeveelheid medisch afval, wat wereldwijd een positief effect op het milieu zal hebben.

Wat is Jikiden Reiki?

Jikiden betekent letterlijk 'rechtstreeks overgedragen', omdat Tadao Yamaguchi nu seminars geeft op de manier die zijn moeder rechtstreeks geleerd heeft van Dr. Chujiro Hayashi. Het opvallende aan Jikiden Reiki is de eenvoud. Veel van de studenten die de seminars bezochten waren hier positief over.

Cursus gegevens: Shoden en Okuden

Tijd: 3 of 4 dagen

(afhankelijk van de benodigde vertaaltijd)

Kosten: 85.000 Yen of eenzelfde bedrag in andere valuta

(Shoden € 250,-) (Okuden € 450,-)

Dit is inclusief de bijdrage voor het bijwonen van het seminar, het lesboek en het certificaat (neem contact met ons op over andere valuta).

Plaats: seminars in Japan in het Kyoto Jikiden Healing Center

(in het centrum van Kyoto)

Zie het adres op de laatste pagina van deze flyer.

Seminars buiten Japan: neem contact met ons op voor meer informatie.

Grootte van de groep: 6-12 personen (minimum, twee personen).

Lerarenopleiding: (Shihan Kaku/Shihan)

Om een Jikiden Reiki leraar te worden zijn er twee stappen te nemen:



1. Shihan Kaku

(Junior Teacher of Assistent Leraar)

Deze heeft toestemming om les te geven in de eerste graad: Shoden.

Om Shihan Kaku te worden:

- Beoefen Reiki minimaal 6 maanden na het afronden van Shoden/Okuden cursus. Behandel minimaal 40 mensen (behandelingen van minimaal 1 uur) en doe dit ten minste 120 uur.

2. Shihan (Teacher/Leraar)

- Geef na de Shihan Kaku training cursussen Shoden aan ten minste 10 personen. Doe dit in minimaal 6 maanden.



Veel gestelde vragen en hierop

(de antwoorden van Tadao Yamaguchi, grondlegger Jikiden Reiki)

Vraag: Ik heb boeken gelezen waarin staat dat er geen opvolgers waren van Reiki in Japan.

Antwoord: Die zijn er wel degelijk, ik beoefen Reiki al meer dan 35 jaar en mijn moeder beoefende het meer dan 65 jaar.

Vraag: Waarom bent u begonnen met het geven van Jikiden Reiki Seminars?

Antwoord: Bepaalde Reiki leraren die de westerse Reiki in Japan bekend maakten, raadden mij aan dat te doen. Ze wilden dat ik het oorspronkelijke gedachtegoed van Reiki vanuit Japan, het land van herkomst, verspreide. Mijn moeder en ik besloten zo dicht mogelijk bij dr. Hayashi's seminars aan te sluiten en ze zo in te richten zoals hij die destijds zelf heeft gegeven.

Vraag: Is Jikiden Reiki anders dan de westerse Reiki?

Antwoord: Ik geloof dat Reiki zoals het zich over de wereld heeft verspreid, ingrijpend is gewijzigd toen het in het westen werd geïntroduceerd. Daarmee wil ik niet zeggen dat Reiki uit het westen verkeerd of niet doeltreffend zou zijn, maar ik wil heel graag iedereen kennis laten maken met de oorspronkelijke, eenvoudige Reiki die uitermate effectief is voor de behandeling van fysieke klachten en de prachtige ideeën die erachter zitten.

Vraag: Ik ben een Reiki leraar in de westerse Reiki. Is het voor iedereen, dus ook voor mij mogelijk om uw seminars bij te wonen?

Antwoord: Iedereen die de principes van het Jikiden Reiki Instituut begrijpt en zich volgens de regels/voorschriften gedraagt, kan de seminars bijwonen.

Ontdeend aan het boek van Frank Arjava Petter 'De Reiki technieken van dr. Hayashi' (uitgave 2002)

De voorspelling

Op de gedenksteen van de Reiki grondlegger, Mikao Usui, staat de voorspelling te lezen dat Reiki zich over de hele wereld zal verspreiden en zowel de mensen als onze planeet, de aarde zal genezen. Dit grafisch werd in 1927 opgesteld door Juzaburo Ushida, de tweede president van de Usui Reiki Ryoho Gakkai, de Reiki organisatie van Usui Sensei. Hij kon nauwelijks geweten hebben hoe succesvol Reiki voor Moeder Aarde en haar kinderen zou blijken te zijn. Reiki wordt tegenwoordig op alle continenten, door mensen van elke geloofsovertuiging en religie, ieder ras en elke sociale positie beoefend. Dit feit hebben we aan de gedreven inzet van één man te danken: Dr. Chujiro Hayashi.

Nadat dr. Hayashi kort na Usui's dood de Usui Reiki Ryoho Gakkai verlaten had, begon hij in het midden van de jaren dertig van de afgelopen eeuw met Hawayo Takata samen te werken en bracht met haar hulp Reiki naar de Verenigde Staten. De rest van het verhaal is bekend... Reiki verspreide zich van Hawaï naar Noord Amerika en van daaruit naar Europa, Australië, Azië en Afrika.

In de winter van 1999 vertelde men mij over een oude dame die een directe leerlinge van Chujiro Hayashi was geweest. Naar men beweerde zou ze leven in Kyoto, mijn favoriete Japanse stad. Zeven jaar lang had ik naar een mogelijkheid gezocht om me op te laten leiden door iemand die in Japan op de traditionele manier Reiki geleerd had. Voordat ik de familie Yamaguchi opbelde was ik daarom niet erg hoopvol gestemd. Zouden ze met me willen praten als ze merkten dat ik een buitenlander was? Daar wilde ik beslist achter zien te komen. Al tijdens het telefoongesprek gedroeg Tadao Yamaguchi zich heel open, vriendelijk en hoffelijk. Het feit dat ik een buitenlander was en al zeven jaar eerder Reiki geleerd had, stoorde hem niet. Hij was enthousiast toen hij van mij hoorde dat ik me graag op een passend tijdstip door hem en zijn moeder wilde laten opleiden. Enkele maanden later, in de zomer van 2000, reisde ik naar Kyoto en bracht daar vijf dagen door met mevrouw Chiyoko Yamaguchi en haar zoon, Tadao. Ik leerde de eerste en tweede Reiki graad op dezelfde manier als Dr. Hayashi dat zestig jaar daarvoor gedaan had. Het vooruitzicht meer te weten te komen over de oorspronkelijke Reiki zoals Dr. Hayashi onderwees maakte nogal wat emoties bij me los. Ik was nieuwsgierig naar de invijdingen, de symbolen, de handposities enzovoort, maar vooral naar het antwoord op de vraag hoe iemand die haar hele leven Reiki had beoefend, zou zijn. Ik was namelijk teleurgesteld over de manier waarop veel westerse Reiki leraren hun leven leidden en datgene wat ze uitdroegen niet zelf toepasten.



Late Chiyoko Yamaguchi

Ontmoeting met een studente van Dr. Hayashi.

De ontmoeting met mevrouw Yamaguchi en haar familie betekende het begin van een nieuwe Reiki cyclus voor mij. Op de dag dat ik het huis van de familie Yamaguchi in Kyoto verliet, zei ik tegen mevrouw Yamaguchi dat het me enorm veel vreugde had gegeven om eindelijk een eerbiedwaardige Reiki master te hebben leren kennen. Bij ons in het westen staat Reiki nog in de kinderschoenen en wat wij traditie noemen is op zijn hoogst vijftienwintig jaar oud. In de aanwezigheid van mevrouw Yamaguchi voelde ik echter dat de geest van Reiki werkelijk helder en duidelijk overgedragen werd.

Ik ondervond Reiki in iedere lach en elk openbarend woord van deze bescheiden vrouw, in iedere aanwijzing die ze ons met betrekking tot het thema genezen gaf, in de manier waarop ze zich bewoog, praatte en in het nu leefde. Een jaar later bezocht ik de Yamaguchi's opnieuw, teneinde een vervolopleiding te doorlopen. Onze vriendschap en het wederzijdse vertrouwen dat zich in onze harten ontwikkelde verdiepte zich, Tadao Yamaguchi en ik besloten om samen een boek te schrijven. In de zomer van 2002 werd de droom die ik al tien jaar had werkelijkheid; ik werd door de Yamaguchi's opgeleid tot Shihan, Reiki leraar. Daarmee werd een levenscyclus afgesloten.

Mogen jouw handen en de mensen die door die handen worden aangeraakt, haat hebben bij de reis die je op het punt staat te gaan maken.

●Gratis proberen/Proef sessie van een Reiki behandeling.

Er zijn mogelijkheden, niet alleen voor Jikiden Reiki beoefenaars die, wat ze in de seminars hebben geleerd, in praktijk willen brengen, maar ook voor mensen die Jikiden Reiki niet kennen om een behandeling te ondergaan. U kunt dan ook meer informatie vragen over onze seminars. Uw vrienden en familie zijn ook van harte welkom.



●Workshops voor studenten en gastsprekers.

Een workshop voor Jikiden Reiki beoefenaars. Een kans om met andere beoefenaars te praten en uw energieniveau te verhogen/versterken. Het is een geweldige gelegenheid om uw kennis en ervaring te vergroten door het uitwisselen van gedachten en feedback te ontvangen over uw eigen ervaringen.



at Students' workshop

Special Talk made by Mr. Masaru Emoto (in 2004)

●Gast gesprekken met Tadao Yamaguchi.

We willen graag met zoveel mogelijk mensen delen hoe effectief Reiki kan zijn, door het geven van workshops over onze ervaringen met Reiki. In deze 'spreekbeurten' laten we de oude documenten zien en staan we uitgebreid stil bij het bestaan van verschillende soorten behandelingen via de handen, die er bestonden in het vooroorlogse Japan en hoe Reiki er herleefde. Als u interesse heeft in een gastgesprek neem dan a.u.b. contact met ons op.

Titels van boeken over Jikiden Reiki

"Jikiden Reiki"
Tadao Yamaguchi

BAB JAPAN ¥1,680
ISBN 4-89422-568-9



Translation Now available



English
ISBN 978-0-9149-5565-8



German
ISBN 978-3-89385-602-5

Books overseas
"The Hayashi Reiki Manual"

Frank Arjava Petter / Tadao Yamaguchi
ISBN 0-914955-75-6



English



(Other languages available.)

Ervaringen van Nederlandse deelnemers

Kruidgeneeskunde, homeopathie en meditatie, waren al belangrijk in mijn leven.

Toen ontdekte ik Reiki. Veel gelezen en vergeleken, toen de keuze gemaakt voor Jikiden Reiki, de oorspronkelijke Japanse Reiki. Met een vriendin/collega heb ik toen de cursus gevolgd. Jikiden Reiki is zo verbazend eenvoudig en toch krachtig. Het is heel mooi, dat je door jouw aanraking mensen kunt helpen. (Gerdie, Landgraaf)

Ik vond Reiki vroeger zweverig en iets voor anderen maar niet voor mezelf. Mijn collega was al langer zeer enthousiast met Reiki bezig. Na een informatieavond en proefbehandeling was ook ik nieuwsgierig geworden. Het duurde even voordat ik de stap durfde te nemen om Jikiden Reiki te gaan doen. Ik heb heel wat overwonnen door de beslissing te nemen om toch de Reiki cursus te gaan volgen. Nu is Jikiden Reiki iets voor iedere dag. EHBO in huis, hoofdpijn..... (Petra, Heerlen)

Ik vond het leren van Jikiden Reiki erg bijzonder en boeiend. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik dit heb mogen leren en ervaren. Het was een hele mooie ervaring. Ik vond de inwijding heel bijzonder en ook de Reiki principes. We hebben veel geoefend. En hierbij maakte ik hele mooie en bijzondere dingen mee. Ik voelde regelmatig een warme tot hele warme gloed, tintelingen, kloppen, etc. Ook de andere aanwezigen maakten dit regelmatig mee. Heel speciaal vond ik dat je de energie tussen je handen kunt voelen en er mee kan "spelen". Echt heel mooi en ook wel bizar! (Karin, Leiden)

Ik heb behandelingen met Jikiden Reiki uitprobeerde voor mijn hoofd. Als gevolg van doofheid hoorde ik constant het geluid van mijn bloedsomloop in mijn hoofd en was het er nooit stil. Door de Reiki behandelingen is het veel beter geworden en niet meer zo druk in mijn hoofd. Eerst volgde ik Shoden (Reiki I) en heb mijzelf en anderen met goed resultaat behandeld. Ik heb net de Okuden cursus (Reiki II) gedaan en ben er heel erg van onder de indruk. De Byosen voel ik bij het geven van afstandsbehandelingen heel sterk.



Voor mezelf heb ik een soort ritueel voordat ik Reiki op afstand geef: ik begin met de leefregels opzeggen, ik adem heel diep in en visualiseer dat ik de energie via de hand stuur. Ik denk dat ik er nu intenser mee bezig ben. (Marianne, Voerendaal)

Op 17jarige leeftijd had ik veel problemen met maag en darmen. De



reguliere geneeskunde kon mij niet helpen. Via een homeopathische arts, die mij succesvol behandelde, kreeg ik het advies om aanvullend Reiki behandelingen te nemen. Zo leerde ik de kracht van Reiki waarderen. Geen bijwerkingen, nieuwe energie en toch ook rust. Nu heb ik besloten om zelf Reiki te leren en heb voor Jikiden Reiki gekozen. Het lijkt mij de meest authentieke Reiki vorm. Voor mij is Reiki een prachtig huismiddel, ik kan anderen in het gezin helpen. Zeker als er kinderen zijn is Reiki handig. (Gwen, Brunssum)

Ik ben in 2009 ernstig ziek geweest als gevolg van een auto immuun ziekte van de lever. In november 2009 werd ik gevraagd of ik de Jikiden Reiki cursus wilde doen. Ik greep alles aan wat iedereen me aanreikte, dus ook Reiki. Ik had twijfels of ik er verder mee wilde gaan, ook al weet ik dat het effect heeft. Toch heb ik besloten de vervolgcursus te gaan doen. (Sita, Leiden)

Na ruim 8 jaar van hoofdpijn en slaapproblemen, waarin ik van alles had geprobeerd, van scans tot osteopathie, kwam ik via, via aan



Reiki. Na de eerste behandeling sliep ik voor het eerst weer een hele nacht aan een stuk door. Na 3 à 4 behandelingen was de piek van de hoofdpijn verdwenen. De tijd tussen de behandelingen werd langer. Nu heb ik een drukke baan en is de werkdruk verhoogd, maar de hoofdpijn komt nog maar zelden voor en dan ook minder hevig dan voorheen. (Kay, Geleen)

Seminars voor niet Japans sprekenden.

We geven seminars met vertaling voor niet Japans sprekenden in Kyoto. Mensen van over de hele wereld hebben onze seminars bezocht, vanuit meer dan 20 verschillende landen. Het is verbazingwekkend om mensen van zoveel verschillende landen in één seminar bij elkaar te hebben en hun mening te delen over één onderwerp: Reiki. De deelnemers van de seminars hebben ons goede feedback gegeven.

Sinds 2004 zijn we begonnen met het geven van seminars buiten Japan. We hebben de volgende landen bezocht: Duitsland, Engeland, Hong Kong, Frankrijk, VS, Canada, Korea, Spanje, Portugal, Zweden en Schotland. Nu zijn er steeds meer leraren (Shihan Kaku en Shihan) over de hele wereld zodat er meer gelegenheid is voor mensen om Jikiden Reiki te ervaren in hun eigen omgeving.



Jikiden Healing Center Kyoto



Jikiden Healing Center Tokyo

